

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ. – ΣΑΚ  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ  
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΠΡΟ (Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ.)  
Φειδίου 14  
ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΥ» (ΣΑΚ)

ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ»  
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αδέλφια Κύπριοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η Επιτροπή μας, Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ. και το Σωματείο μας ΣΑΚ, τιμώντας το ιστορικό ΟΧΙ, στις 24 του Απρίλη 2004, του Κυπριακού Ελληνισμού, απέναντι στα ανθελληνικά σχέδια των σύγχρονων δήθεν εταίρων και συμμάχων μας, αμερικανών, άγγλων, γερμανών και τούρκων καθώς και τη δέσμευση του αιμνήστου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσου Παπαδόπουλου, «ότι το διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος που παραλάβαμε δεν θα το παραδώσουμε κοινότητα χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση κηδεμόνα», ενώνουμε και σήμερα τη φωνή και την ψυχή μας, με τη δική σας φωνή και ψυχή για να βροντοφωνάξουμε: Τέρμα στην πολιτική «της συμμόρφωσης προς τας υποδείξεις» των σύγχρονων Φαρισαίων υποκριτών, εταίρων και δήθεν συμμάχων, που συστοιχίζονται με τον τούρκικο ιμπεριαλισμό, που έχει ως αμετάθετο στόχο του την ολοκληρωτική άλωση της Μεγαλονήσου, κατά το πρότυπο της Αλεξανδρέτας.

Μετά το ηρωικό, ιστορικό ΟΧΙ του 2004, Αθήνα και Λευκωσία, έπρεπε να είχαν επανατοποθετήσει το Κυπριακό στη μόνη σωστή του βάση: ως πρόβλημα εισβολής, κατοχής και εποικισμού και να είχαν απορρίψει κατηγορηματικά την αγγλοτουρκική ΔΔΟ που οδηγεί στην πλήρη τουρκοποίηση της Κύπρου μας.

**Ο Κυπριακός Ελληνισμός και ο ελληνικός λαός οπουδήποτε και αν βρίσκονται, οφείλουν να συνεχίσουν ακάθεκτα την Αντίστασή τους, για να μην περάσουν τα ανθελληνικά σχέδια των εχθρών μας για την εξαφάνιση του Ελληνισμού.**

**Οι καιροί ου μενετοί, νυν υπέρ πάντων ο Αγών!**

**Ζήτω το ΟΧΙ του 2004, ζήτω η ελληνική ψυχή, ζήτω η αδάμαστη  
θέληση των Ελλήνων για Ελευθερία!**

**Ζήτω η Ενιαία, Ελεύθερη και Δημοκρατική Κύπρος!**

**Ευάγγελος Κουρής, Νομικός, Πρόεδρος Σ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ.**

**Γεώργιος Κουρούκλης, Νομικός, Πρόεδρος ΣΑΚ**